

Forord.

I 1902 realiserede en driftsleder fra Århus, Niels Andersen Uldall, en plan. Han ville give den del af bybefolkningen, som ikke var i besiddelse af jord, en mulighed for at erhverve et stykke havejord på rimelige vilkår.

Projektet fik navnet nationalhaver.

Den første blev anlagt i Århus i 1902. Dernæst i Hammel, og som den 3. i rækken havde Uldall udset sig i Skanderborg. I august 1911 købte han et 5 tdl. stort areal af slagteridirektør P. B. Lund. Det lå mellem Møllegade og Vestergade. Beliggenheden var smuk med udsigt dengang til Lillesø og Svanesø nu Sortesø og i baggrunden Dyrehave.

Han gik straks i gang med at udstykke 32 haver, omkring to 10 meter brede grusveje med spadseresti i hver side. Der blev også en idrætsplads til fælles afbenyttelse af haveejerne. Haveejerne Konstituerede sig den 7. marts 1912 i en forening på et møde på hotel Skandinavia (senere Slotskroen, Adelgade 23) Den daværende bestyrelse var da Overretssagfører Rosen, snedker Ole Hansen, snedker P. Petersen, murer V. Mathiasen og postekspedient Gerlach.

I begyndelsen af 1924 blev den første Nationalhave bebygget. Maskinarbejder S. Aamand solgte den vestlige have ud mod Møllegade til sygehuskasser P. Petersen, som byggede Møllegade 65. Dette gav de andre haveejere Blod på tanden, men ikke i Haverne. Dette område ligger ved Mågevej og Vibevej.

I efteråret 1926 blev der anlagt et nyt Nationalhaveanlæg i Skanderborg og det var igen Uldall der stod bag. Det var 25 parceller som strakte sig fra det gamle børnehjem oppe ved Skanderborg Jernbanestation og ned mod Nørregade.

Se i Skanderborg leksikon under Nationalhaver i Skanderborg.

Kolonihavebevægelsens start i Skanderborg.

I 1943-44 startede en flok Skanderborgere en Havekoloni ved Birkevej. Man lejede Jorden af Kommunen og delte den op i 32 Haver. Det var jo en mørk og kold tid, så mange familier ville gerne have et stykke jord hvor de kunne dyrke grøntsager, blomster og så videre, som et tilskud til den daglige husholdning, det sparede jo på husholdningspengene.

Navnet på kolonien blev "Venezuela".

Nu gik man så og hyggede i Haverne, indtil Kommunen i 1963 fandt ud af at der skulle være Fodboldbaner og Kriketbaner.

Venezuela:

Kommunen havde noget jord syd for markvejen. Den gik fra Ry vej, den nuværende Korsvej, ned forbi Søren Legind Hansen, Korsvejen 37 og Ryhavegård, videre ud til (Destruktionsanstalten) nu småindustri. (På den anden side af motorvejen.) Her fik kolonien så Erstatningsjord, hvortil man flyttede en del Haver i 1964 og 1971 - 72 så der nu kun er en 5-6 Stykker tilbage på Birkevej.

Havekolonien nord for markvejen:

I 1964 forhandlede nogle folk, som brændte for at få lavet en Havekoloni. Forhandlingerne blev ført med Århus Amt, Skanderborg Kommunen, Statens Jordlovsudvalg, Kolonihaveforbundet og Husmand Karl Bang der ejede de 3 Tønder Land som han godt ville sælge til Kolonihaver. Jordkøbet blev klaret og Havefolkene gik i gang.

Dette areal er dækket af Haverne på Salatvej. Det må også tilføjes at dette jord er Statens, nu fødevarerdirektoratet, hvorimod Venezuelas jord er Skanderborg Kommunes.

I perioden 1964-66 har man haft fælles Bestyrelse. Vi har fundet et sæt Love der er vedtaget på en Generalforsamling i december 1965.

Opstarten af Haverne på Salatvej:

I starten var der ikke indlagt vand, men der var et vandhul neden for Salatvej. Her hentede man vand til vanding af Haverne. Medlemmerne havde meget sjov ud af dette vandhul, sådan i al godmodighed. Pensionisterne havde jo tid til at være i haven hele dagen, så de slæbte spandevise af vand op i deres Haver. Når så det arbejdende Folk kom efter vand var der næsten ikke mere.

Havefolkene skulle jo helst have noget ud af haverne og Urterne kan jo ikke undvære vand. Nå, men der kom jo også vand fra oven. Der blev også konkurreret om hvem der først kunne grave nye kartofler op og hvem der avlede de største og flotteste urter.

Der blev også ind imellem tid til at løbe sammen til en kop kaffe eller en øl og ikke mindst en snak om afgrøderne og vejret.

Generalforsamling den 25. Maj 1966:**Stiftende Generalforsamling.****For Havekolonien ved Ry vejen:****Punkt 1.**

Beretning.

Formanden, der har ført forhandlingerne angående oprettelsen af Havekolonien, med Amt, Kommune og Kolonihaveforbundet er herved nået til enighed med myndigheder angående kørslen til haverne, da dette har været en hindring for Koloniens beståen.

Det var haveejerne forbudt at parkere på Ryvej: Al færdsel til og fra kolonien skulle foregå nedenunder forbi Søren L. Hansens ejendom. På koloniens sydlige ende var der afsat Parkeringsplads som kun måtte benyttes af havefolkene og deres gæster.

Plantning af Hæk ville senere blive drøftet. Der var givet tilsagn om tilføjelse af vand så snart jord købet var i orden.

Punkt 2: Regnskab:

Kassereren oplæste regnskabet der balancerede med overskud.

Beretning og regnskab blev godkendt.

Punkt 3:

Kolonien blev selvstændig og fik navnet ” Ryhaven ” og derefter valgtes der en bestyrelse.

Nu havde man så fået foden under eget bord.

| | |
|---------------------|------------------|
| Til formand valgtes | Hans Axelsen. |
| Næstformand | Christensen. |
| Kasser | Vagn Axelsen. |
| Sekretær | Keld E. Jensen. |
| | Henry Jæger. |
| 1 Suppleant | Peuliche. |
| 2 Suppleant | Knudsen (Bager). |
| 1 Revisor | Tage Simonsen. |
| 2 Revisor | Leif Knudsen. |

Generalforsamling den 26. – 3. 1968: Formanden havde talt med vandinspektøren som lovede svar i løbet af 8 dage.

Været en hindring for koloniens beståen.

Punkt 2:

Kassereren oplæste regnskabet, der balancerede med et overskud.

Punkt 3:

Kolonien bliver nu selvstændig og får navnet ” Ryhaven ” og dermed sin egen bestyrelse.

Generalforsamling den 26.-3. 1968:

Nu havde man så fået plantet hæk. Så manglede man at få Vandinspektørens svar på Koloniens forespørgsel om indlægning af vand til kolonien.

Generalforsamling den 21.-5. 1969:

Under eventuelt var der en som ville vide hvordan det gik med vandet til Kolonien? Formanden svarede at han havde talt med Borgmesteren om det, han havde svaret at vi ikke skulle regne med at have haverne mere end Året ud.

Grunden var motorvejen. Formanden forklarede at det første udkast til motorvejen viste den skulle gå fra Korsvejen 37 indkørsel, skråt ned igennem havekolonien. På den måde ville der forsvinde en hel del haver, måske hele kolonien. I det næste udkast som så var det motorvejen blev placeret efter havde man trukket den 200 meter længere mod nordvest. Om dette så var for H/F Ryhaven skyld, eller det var noget andet som var skyld i den nye linjeføring vides ikke.

Generalforsamling den 12.-6. 1970:

Under eventuelt blev man enige om at holde Sankt Hans Aften med bål, servering af Pølser, Øl og Sodavand.

Generalforsamling 13.- 9. 1971:

Formanden undskyldte den sene Generalforsamling og begrundede det med at Bestyrelsen først ville vide noget om hvornår der var grønt lys for indlægning af vand og det havde man nu fået. Det blev vedtaget at Tage Simonsen skulle stå for indlæggelse af vand.

Generalforsamling 16.- 10. 1972:

Formanden berettede, at nu var vandet indlagt i kolonien og det fungerede som det skulle.

Generalforsamling 23.- 11. 1976:

Bestyrelsen fik grønt lys til at forhandle om at få mere jord.

Generalforsamling 14.- 2. 1979:

Formanden bød velkommen og sagde at det havde været et roligt år, derfor havde han ikke mere at sige.

Senere under eventuelt oplystes det at nu hastede med at få mere jord, da man havde en venteliste på ca. 40 familier der gerne ville have en have.

Formanden kunne oplyse at forhandlinger som var startet i 1977 skrider støt frem.

Generalforsamling den 6.- 12. 1979

Formanden bød velkommen og fortsatte med at sige at det havde været et travlt år. Først var der købet af Jord, det var nr. 2 stykke på 3 Tønder Land. Der skulle også indlægges vand i haverne. Bestyrelsen havde også været til kredsmøde i Silkeborg Kreds, her foreslog man at vi skulle tilslutte os Århus Kreds. Det blev så godkendt af generalforsamlingen. Foreslog fra Bestyrelsen: Bestyrelse fra 5 til 7 Mand, blev også godkendt.

Bestyrelsesmøde den 9.- 1. 1980:

Bestyrelsen var mødt fuldtalligt op. Der drøftedes hvordan man skulle udstykke de ca. 30 nye haver på jorden som var købt af Thomas Christensen ” Ryhavegård ”. Hver have skulle være på ca. 400

Kvadratmeter. Protokollen siger ikke noget om man blev enige i hvordan denne opgave skulle løses. Men som det ses blev den jo løst.

Møde med kommunen den 12.- 2. 1980:

Mødet var angående indlæggelse af vand. Vi foreslog at Kommunen skulle betale indlæggelsen. Prisen var 1500,00 Kr. + Moms pr. Have. Det sagde Kommunen nej til, men de ville i stedet betale alle de ekstra udgifter der blev ved indretning af de nye haver.

Uddeling af nye haver til folkene som stod på ventelisten.

De nye folk var indkaldt til den 19.- 4. 1980

Kl. 10 til 12.

Tildeling af have og indmelding i ”Ryhaven” vil ske i rækkefølge efter ventelisten ved betaling af Indskud: som dækker (Hæk, Vej og andet). 500,00 Kr.

Halvårlig leje af have: 200,00 Kr.

At betale ved indmelding 700,00 Kr.

Etablering af vand koster ca. 1500,00 Kr. kan betales kontant, eller eventuelt lånes i Banken.

Betalingen skal ske til Kassereren senest den 1.-11. 1980.

Næste halvårlig haveleje betales til Kassereren den 1.- 10. 1980.

Uddelingen af haver foregår i have Nr. 2 hos Listefører Jens Kristensen.

Bestyrelsesmøde den 5.- 6. 1980.

Sankt Hans fest for børn den 23.- 6.- 80 kl. 19. Bål, ristning af pølser, med brød og selvfølgelig sodavand.

Der blev vedtaget at holde en havefest, lørdag den 2.- 8. 1980 Kl. 19. med fællesspisning og bal.

Bestyrelsen havde travlt på denne dag, der var også aftalt et møde med formanden for Jordlovsudvalget, næstformanden for Kolonihaveforbundet og Borgmester Ejner Jakobsen som kom på besøg til en rundvisning i ”Ryhaven”. Man sluttede med fællesspisning for gæsterne og bestyrelsen. Alle var godt tilfredse.

Bestyrelsesmøde den 12.- 7. 1980:

Man startede med at vælge et festudvalg, det blev Tommy Chrisensen, Palle Christensen og Tage Simonsen. Telt lejes hos Åge Wegner og opstilles på fællespladsen. Mad, Sodavand og Øl, må medlemmerne selv sørge for.

Bestyrelsesmøde den 21.- 7. 1980:

Det blev vedtaget at lave lidt om på programmet for festen, man er blevet enige om at medlemmerne helst ville have det på følgende måde. Tommy skulle leje teltet, Palle klare trykning af opslag. Tage skulle indkøbe platte, øl, sodavand og snaps. Palle måtte nu også have priser på opslagene og det blev til:

| | |
|----------|------------|
| Platte | 35, 00 Kr. |
| Snaps ½ | 45, 00 Kr. |
| ----- ½ | 18, 00 Kr. |
| Øl | 4, 00 Kr. |
| Sodavand | 2, 00 Kr. |

Generalforsamling 26.- 11. 1980:

Punkt 4. Indkommet Foreslog: Formand og Kasserer skal vælges af Generalforsamlingen. Det blev debatteret og man blev enige om at tage det op til næste Generalforsamling.

Bestyrelsesmøde den 18.- 2. 1981:

Punkt 5.

Der skulle folk til Kredsmøde i Århus, det blev til 5 mand fra bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde den 31.- 5. 1981:

Planlægning af Sankt Hans og 15 års Jubilæumsfest.

Jubilæet skulle fejres den 27.- 6. 1981. Menuen var en platte + en øl. Pris for haveforeningens medlemmer 25,00 Kr.

Der skulle jo festes så der blev også inviteret gæster:

Byens borgmester, Formanden for Statens Jordlovsudvalg samt de medlemmer som har været med fra grundlæggelsen af Kolonien. Gæsterne fik også lejlighed til en gennemgang af haverne. Vi kan ikke sige noget om hvordan Vejret var, men man må da håbe at det har været godt, der står alle var tilfredse.

Bestyrelsesmøde den 3.- 7. 1981:

Kassereren havde fået revideret regnskabet fra Jubilæumsfesten og det var ok. Derefter foretog man en gennemgang af haverne og alt så ud til at være i orden.

Bestyrelsesmøde den 6.- 8. 1981:

Punkt 2. Jysk Telefon. Efter ansøgning fra en af havemedlemmerne vil der blive lagt kabler ned i kolonien, alle kan derefter kobles til Nettet, hvis de ønsker det.

Generalforsamling den 18.- 11. 1981:

Under bestyrelsens beretning oplyste formanden at der ville blive plantet et læbælte op langs motorvejen, men sagen ligger ved kommunen.

Forslag: På sidste generalforsamling foreslog man at formand og kasserer skal vælges ved direkte valg på generalforsamlingen. Dette forslag blev nu debatteret, men det oplystes at det ville kræve en vedtægtsændring. Der var enighed om at foretage en afstemning. Udfaldet blev.

Imod: 22 Stemmer.

For: 20 Stemmer.

Bestyrelsen foreslog at der opsættes 2 containere i 1982.

Forslaget blev vedtaget. Derefter gik man over til valg.

Der sluttedes af med kaffebord og uddeling af præmier for velholdte haver.

Eventuelt: Bestyrelsen meddelte at man ville afholde 2 fester: Forårsfest, Høstfest og selvfølgelig Sankt Hansfest.

Bestyrelsesmøde den 5.- 12. 1981:

Samtale vedrørende Kommunebesøg angående beplantning, parkering og vejene i kolonien. Forslag angående konsulent til hjælp ved beskæring i haver med de gamle læhegn. Det blev bestemt at den bageste tjørnehæk (Læhegn) skulle skæres ned til en højde af 3 m.

Den sidste hæk mod motorvejen.

Bestyrelsesmøde en 16.- 2. 1982:

Beplantning langs motorvejen godkendt af kommunen, ligger nu til behandling ved amtet.

Bestyrelsesmøde den 10.- 3. 1982.

Forårsfesten blev fastsat til lørdag den 15.- 5.1982 Kl. 19.

Bestyrelsen ville leje salen på Råhavegård og mente at når

De nu var så tidligt ved det så skulle det nok gå. På et tidspunkt kom bestyrelsen ved tilrettelæggelsen i tvivl om salen på Råhavegård er stor nok. Derfor blev det i stedet Niels Ebbesen.

Platte: 60,00 Kr. Inklusive Vin.

Efter Spisningen vil priserne for Drikkevarer være:

Sodavand 3,00 Kr. Øl 6,00 Kr. Snaps og Gl. Dansk 70 Kr.

Bestyrelsesmøde 5.- 6. 1982:

Sankt Hans: Bestyrelsen deler opgaverne imellem sig. Der skulle bruges brænde til bålet, Pølser, Sodavand og Øl.

Der skulle også være underholdning for Børnene. I 1981 Købte et ægtepar Sigfred og Rosa have på Ærtevej. Og det viste sig at Rosa var alle tiders legetante. Børnene sværmede omkring hende.

Formanden hyrede Rosa Nielsen (have 26) til at tage sig af børnene. Hun samlede alle børnene lige fra morgenstunden i hendes Have og så skulle der laves heks med hyl i. Ungerne var vilde med at lave heksen, netop fordi de fik lov til at lave det de blev sat til, selvstændigt. Dette samarbejde, selvfølgelig med skiftende børn fortsatte i flere År.

Om aftenen, når bålet skulle tændes blev børnene sendt op til Rosa, i haven, hvorefter de i samlet flok med Rosa i spidsen, bærende på heksen, gik ned og placerede heksen på bålet.

Bestyrelsesmøde den 12.- 9. 1982

Bestyrelsen besluttede at der skulle køres stabilgrus på alle vejene efter behov og jævnes af havelejerne. Sagen blev overdraget til Kassereren.

Bestyrelsesmøde den 23.- 10. 1982:

Der var besøg af bestyrelsen for Århus-kredsen, man skulle drøfte ændring af ”Ryhaven”

Forenings Love. Som vi forstår dette besøg af Århus-kredsen har der også været nogle ting som Kassereren gerne ville have sat på plads.

Derefter fortsætter ”Ryhaven” bestyrelse bestyrelsesmødet.

Kassereren ønskede at Regnskabet skal følge kalenderåret. Altså fra første januar til 31. december.

Derfor måtte man jo også flytte generalforsamlingen til årets første kvartal.

Ventelisten:

Det blev vedtaget at når der kom folk som gerne ville have en have, skulle de betale 100,00 Kr. For at blive skrevet på ventelisten. Man skal samtidig orientere de pågældende om hvor mange der står på listen og at de selvfølgelig vil blive indkaldt når der er en ledig Have.

Generalforsamling den 17.- 11. 1982.

Beretning:

Formanden berettede der havde været ca. 45 – 50 mennesker til forårsfesten, og menuen havde været dejlig. Man hyggede sig med musik og dans. Det stabile grus som var kørt på vejene var blevet jævnet. Fællesarbejde med bestyrelsen og medlemmerne

Forslag:

Bestyrelsens foreslog at flytte regnskabsåret så man følger kalenderåret, samt ændring af bestyrelsesmedlems tallet fra 7 til 5 blev enstemmigt vedtaget.

Ekstra ordinær Generalforsamling 15.-12. 1982:

Da bestyrelsen havde fundet ud af man ikke kunne vedtage en lovændring på en ordinær generalforsamling måtte man jo på den igen. For at få vedtaget forslaget skulle 2/3 af de fremmødte stemme for. Afstemningen var skriftlig, og det blev stillet op på følgende måde. Der skulle stemmes ja eller nej og det faldt ud på denne måde:

Ja for 5 Medlemmer 16 stemmer

Nej for 7 Medlemmer 14 stemmer

2/3 del af 30 bliver som bekendt 20 så man måtte gå tilbage til 7 Medlemmer.

Bestyrelsesmøde den 5.- 3. 1983:

Orientering om et møde med Teknisk Udvalg. Det er stadig beplantning og parkeringspladser det drejer sig om. Der ville blive beplantet i randområderne. Man blev orienteret om at nu skulle planen til Amtet for endelig godkendelse.

Angående vejen mellem Venezuela og Ryhaven: Bestyrelsen aftalte at formanden skulle prøve at få et fællesmøde med Venezuelas bestyrelse.

Formanden foreslog at der eventuelt skulle indkøbes Platter og Snapseflasker med motiv og navn, de kunne bruges som præmier til særlige velholdte haver. De kunne også bruges til repræsentation ved besøg i andre havekolonier. Formanden fik til opgave at undersøge hvad de ville koste for 5 stykker eller eventuelt 10. Der kunne jo være mængderabat. Formanden mente også de kunne bruges som gaver til medlemsjubilæer.

Bestyrelsesmøde den 10.- 4. 1983:

Vejen mellem havekolonierne blev debatteret igen, og man enedes om at forlange et skriftligt svar fra Kommunen.

Formanden kunne meddele han havde fået en pris på 10 platter, den var ca. 110,00 Kr. pr. stk.. Jeg har lige talt med min makker i dette projekt. Hvis vi ikke lige kan mødes må vi bruge telefonen, det har jeg så gjort og fået oplyst at man tilbage i ca. 1970 indkøbte 50 – 60 stykker, de kostede kun ca. 50,00 Kr. pr. stk.

Bestyrelsesmøde den 7.- 5. 1983:

Der var på dette tidspunkt nogle klager fra medlemmerne, om at eleverne på ungdomsskolen Råhavegård. De kørte rundt på vejene på knallerter og cykler til fare for medlemmernes børn. Formanden skulle prøve at få et møde

Med kommunen, lederen af ungdomsskolen og Ryhaven bestyrelse.

Bestyrelsesmøde den 7.- 6. 1983:

Sankt Hans: Formanden fik til opgave at kontakte byrådsmedlem Hans Buttenschøn, for at spørge om han ville komme og holde båltalen. Der skulle jo også købes ind og bestyrelsen var sikker på der kom mange til festen, indkøbsseddelen blev stor. Man besluttede at der skulle købes 10 kg røde pølser, 20 kg Grillpølser, 15 kg revelsben, samt tilbehør og øl, vand.

Sankt Hans den 23.- 6. 1983.

Det var en dejlig aften, det var solskin hele dagen og aftenen med. Vi sad ude på bålpladsen til efter klokken 12 nat. Der blev grillt pølser, revelsben. Børnene havde som sædvanlig hjulpet Rosa med heksen. Der var snobrødsdej, derfor blev børnene sendt ud for at skære pinde til bagningen. Det var herligt hvis man lige fik en pølse til at sætte på Panden og sno dejen om den. Både store og små deltog i tovtrækning, sækkevæddeløb og selvfølgelig blev der sunget Midsommervisen og andre sange som høre sig til på denne aften. Hans Buttenschøn talte om hekse og midsommer.

Der blev også solgt Tombolalodder hvor båltaleren var heldig at vinde en flagstang. Så vidt vi husker var der også nogle stykker haveværktøj som gevinster.

Bestyrelsesmøde 6.- 8. 1983:

Brev fra Skanderborg Kommune (Byplanudvalget.) Der skulle bygges et Dambrug ved Råhavegård. Byggeriet ville ændre vedtagne planer for H/F Ryhaven, man skulle bruge brønden, derfor skulle der bruges en del af haveforeningens jord netop omkring brønden. Nu ved vi ikke om alle medlemmer ved hvor denne brønd er, men den ligger lige op af hækken ved have nr. 61 og den bliver brugt af grøntprojektet til vanding af afgrøderne.

Det ville jo være en stor gene for Ryhaven. Bestyrelsen besluttede at sende en skriftlig klage til Kommunen og forlangte en orientering ved et møde for alle koloniens medlemmer. Bestyrelsen besluttede også at indkalde kredsformanden fra Århus, for at få kredsens til at overtage sagen.

Møde med Aage Egebjerg Jensen den 15.- 8. 1983:

Til stede var Kredsbestyrelsen fra Århus, Ryhaven Bestyrelse og en del Ryhaven medlemmer. Der blev en livlig debat og stillet mange spørgsmål til Aage E. Jensen angående byggeriets plissering. Der blev også stillet spørgsmål om den mulige forurening der kunne blive, for eks. Døde fisk og kemisk rensning af beholdere osv. Aage E. Jensen lovede at gå videre med problemerne til den Afdeling de høre hjemme i.

Og fremover ville han kontakte Århus Kredsens og H/F Ryhaven angående dambrugssagen. Kolonihavefolket var enige om at dambruget ikke skulle bygges ved Råhavegård. Der var enighed om lugtgener og øget trafik igennem Kolonien ikke kunne undgås.

Møde på Skanderborg Rådhus 8.- 9. 1983:

Deltagere var Kredsbestyrelsen fra Århuskredsens, H/F Ryhaven formand og sekretær samt Byplanudvalget for Skanderborg Kommune. Koloniens bestyrelse havde en ide om at byggeriet kunne flyttes ned til søen, men det blev blankt afslået af Kommunen. Ansøgningen om at få lov til at

Bygge dambruget lå stadig inde ved Amtet.

Kredsens og Ryhaven repræsentanter var enige om, hvis kommunen fik tilladelse til byggeriet, skulle der omgående

Indgives en protest mod byggeriet.

Bestyrelsesmøde den 14.- 4. 1984:

Brev til Kredskontoret fra Forbundet. Kredsen og H/F Ryhaven opfordres til at anke sagen om Dambrugsbyggeriet, efter Miljø Beskyttelses Loven.

Bestyrelsesmøde den 31.- 7. 1984:

Brev fra Miljøankenævnet angående Dambrugssagen. Man har ændret støjniveauet, men i øvrigt godkendt dambruget.

Kredskontoret ville nu anke sagen til ombudsmanden.

Bestyrelsesmøde den 29.- 9. 1984:

Brev fra Skanderborg Kommune:

Byrådet har nu sat dambrugbyggerisagen i bero indtil videre. Det vides ikke hvad byrådet har ment med indtil videre, men nu er der da gået ca. 20 År så vi kan vel ikke forvente at høre mere om den sag.

Generalforsamling den 20.- 3. 1985:

Indkomne forslag:

Der var betalt en meget stor regning for vand, den lød på

15. 773,98 Kr. I betragtning af at betalingen af vandet er for det foregående år, så var det egentlig ikke helt galt. 1983 var juni, juli og August meget tørre og varme, så derfor det store vandforbrug. Efter denne udlægning trak forslagsstillerne deres forskellige forslag om vandbesparende metoder.

Der var et forslag som lød på at dele havekolonien i 3 dele, så kunne man danne en havekreds og kalde den Skanderborg Kredsen. På den måde ville kolonien spare kontingent til Århus kredsen. Nu var der en som spurgte forslagsstillerne om hvad de havde imod Århus kredsen, og kasseren oplyste det ville få økonomiske følger med lejeforhøjelse. Der var også en del medlemmer som mente det ville ødelægge sammenholdet i kolonien. Forslagsstillerne mente nu at forslaget nok ikke var rigtigt gennemtænkt. Derefter afstemning og forslaget blev nedstemt.

Der var også et forslag som lød at der anskaffes en opsamlingsstank til at tømme campingtoiletter i. Bestyrelsen mente at man for at få lov til dette skulle søge Kommunen igennem kredsen. Derefter forslaget trukket. Bestyrelsen fik så til opgave at finde ud af hvordan denne sag skulle gribes an.

Bestyrelsesmøde den 31.- 8. 85:

Efter mødet besøg fra H/F Oldjorden Århus, hvis medlemmer blev vist rundt i vores havekoloni. Besøget sluttede af med en forfriskning på Ryhavegårds.

Bestyrelsesmøde den 23.- 3. 1986:

Formanden meddelte at Kommunen havde svaret nej til en ansøgning at han havde sent om en flagstang og et flag, men man henviste ham til Danmarks Samfundet. Nu havde han så den 18.- 3.- 1986 sendt en ansøgning.

Bestyrelsesmøde den 3.- 5. 1986:

Festudvalget blev sat i gang med at forberede Sankt Hans, det skulle være som det plejer. Samtidig skulle udvalget undersøge mulighederne, og pris for en bustur med besøg i en anden havekoloni, og evt. Videre ud og se noget som medlemmerne har interesse for.

Bestyrelsesmøde 31.- 5. 1986:

Formanden oplyste at Danmarks Samfundet har bevilget os et flag. Det ville blive overrakt bestyrelsen på slotsbanken Valdemarsdag den 15. Juni mellem Kl. 14. Og 16.

Samtidig ønskede D. S. At man skulle sælge 300 stk. Valdemars flag. Det klarede bestyrelsen, de blev enige om at dele flagene imellem sig og vi formoder at der blev udsolgt. Det blev derefter en tradition at bestyrelsen i flere år solgte Valdemars flag.

Der var kommet svar fra forbundet angående renholdelse af hegnet op imod motorvejsafkørslen. Forbundet foreslog bestyrelsen at de skulle kontakte Århus Amts Tekniske Forvaltning, efter denne orientering blev man enige om skrive til Århus Amtskommune, angående renholdelse af denne beplantning.

Bestyrelsesmøde den 28.- 6. 1986.

Orientering om Sankt Hans festen: Vejr-guderne var i godt humør denne dag, det solskin og varmt vejr hele dagen, og lunt hele aftenen. Overskuddet beløb sig til 546,76 Kr.

Helt sikkert det gode vejrs skyld.

Bestyrelsesmøde den 2.- 8. 1986:

Festudvalget meddelte at busturen måtte opgives, der var for få som havde tilmeldt sig til. Udvalget var så blevet enige om i stedet at arrangere en høstfest. Den skulle være på Råhavegård, lørdag den 30.- 8. 1986 Kl. 18.

Udvalget havde også prisen på musikken, den var 200 Kr.

Pr. Time for 2 Mand.

Generalforsamling den 18.- 2. 1987:

Under beretningen, oplyste formanden at der efter møder og skriftlige henvendelser, til Skanderborg Kommunes Tekniske Forvaltning, nu havde fået færdiggjort udbygningen af kolonien. Beplantning og parkeringsplads syd for kolonien var færdiggjort som det sidste.

Pligtarbejde: Bestyrelsen begrundede nødvendigheden af dette fyord. Vi havde og har stadig en del fælles forpligtelser, nemlig Renholdelse af nøddehegnet langs motorvejen og P. Pladserne. Dette fællesarbejde, som det senere kom til at hedde var hyggeligt og man lærte alle medlemmer at kende. Generalforsamlingen sluttede som vanlig, med en kop kaffe og en bid brød og snak om det forår der forhåbentlig snart var på vej.

Bestyrelsesmøde den 15.- 3. 1987:

Generalforsamlingen havde bevilget indkøb af 2 brugte affaldscontainere. Kassereren fik til opgave at undersøge prisen på tømning af disse. Et andet bestyrelsesmedlem havde fået et tilbud på 6.000,00 Kr. Det vilde sige 12.000,00 Kr. For containerne. Tømningen kostede 200,00 Kr. for hver container. Man blev enige om at undersøge disse tilbud nærmere inden der blev taget bestemmelse.

Bestyrelsesmøde den 11.- 4. 1987:

Kassereren fremlagde en købekontrakt på 2 containere til foreningen, og aftale om tømning de næste 5 År. Der var en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder vedrørende tømning.

Bestyrelsesmøde den 23.- 6. 1987:

Det var Sankt Hans og bålfeften foregik som sædvanlig, men dog ikke helt. Vejret var overskyet med lettere regn, derfor var det jo rart at komme lidt i læ medens man spiste pølser og gode ben med tilbehør. Klubhuset dengang var det nuværende nr. 44. I huset var der en 2 delte port, og når disse porte blev åbnet kunne der lægges en presenning over. Inden for porten var der et godt stort

rum hvor man opbevarede stole, bænke og borde. Når disse havemøbler blev fordelt fra rummet og ud under presenningen var der mange spisepladser. Pladsen foran huset brugtes dengang til bålplads. De eneste der ikke tog sig af lidt regn var Rosa og børnene, og i fællesskab fik vi da også gang i bålet og grillerne. Igen en dejlig fælles festaften med sang og lege for alle aldre.

Generalforsamling 2.- 3. 1988:

Beretning: Formanden berettede at vi havde fået en ny flagstang. Det var en foræring fra Ryhavegårds leder. Nu var det en rå stamme, så den skulle slibes og males, derfor var det da godt at der var noget som hed fællesarbejde.

Valg: Formanden var på valg og ville gerne træde af efter 23 År i Bestyrelsen. En ny formand blev valgt.

Eventuelt: Den gamle formand takkede medlemmerne for godt samarbejde i de 23 år han havde siddet i bestyrelsen.

Den nye formand takkede for valget og den tillid man viste ham ved valget. Generalforsamlingen sluttede som vanlig med et par stykker smørrebrød og kaffe.

Bestyrelsesmøde 31.- 5. 1988:

Sankt Hans Fest: Der blev valgt et Festudvalg og man var enige om at Programmet skulle være som sædvanlig.

Bestyrelsesmøde 28.- 6. 1988:

Klubhuset og containerne trænger til maling. Derfor enedes man om at arrangere fællesarbejde lørdag den 2.- 7. 1988.

Kasserer meddelte at Sankt Hans festen havde givet et underskud på 325,00 Kr.

Bestyrelsesmøde den 23.- 3.- 1989:

Kasserer meddeler at forsendelser til medlemmerne for eftertiden bliver påsat labels med navn og adresse, det giver en ekstra udgift på ca. 64,00 Kr. pr. År.

Bestyrelsesmøde den 2.- 5. 1989:

Sankt Hans fest: Der var enighed om at prøve noget andet i År. Medlemmerne skulle selv komme med det de ville have at Spise. Foreningen ville så have grillerne tændt så folk selv kunne grille deres mad. Bestyrelsen skulle kun sørge for vand, øl, vin og grillkul.

Bestyrelsesmøde den 25.- 7. 1989:

Bestyrelsen havde besøg af Per Samson, ansat ved Århus Amts grønne område hvor han arbejdede med kompostering. På dette tidspunkt var udgifterne på tømningen af de 2 Affaldscontainere steget en hel del. Derfor mente man at, hvis det kunne lade sig gøre og få medlemmerne til at beholde grønt affaldet hjemme i haven og kompostere det i stedet for at fylde Containerne med det, så kunne der spares mange penge. Per Samson foreslog bestyrelsen der blev lavet 2 stk. Kasser på 1 kubikmeter. Der skulle så anbringes en ved hver Container. Når denne kompost så var omsat kunne interesserede medlemmer frit hente det de kunne bruge. På denne måde kunne de også spare penge til kunstgødning.

Bestyrelsesmøde den 9.- 8. 1989:

Der er ikke skrevet noget om havepræmierings fest før nu, men bedre sent end aldrig. Hvert år omkring 1. Juli kommer der en havekonsulent og bedømmer de haver, som bestyrelsen i forvejen har udtaget til havepræmiering. Vi kan sige det er en slags flidspræmie. Kolonihaveforbundet leverer disse præmier. Ryhaven får 2 stk. nemlig en for hver påbegyndt 50 haver. Det er gerne en vase eller andet fra Holmegård Glasværk. På dette tidspunkt skulle præmiemodtagerne ind i Århus Kongreshus for at modtage deres Præmie.

Generalforsamling den 7.- 3. 1990:

Beretning: Kompostkasserne ved containerne blev brugt godt i 1989, derfor fortsætter ordningen. Der var et forslag om udmeldelse af Århus Kredsen. Det blev vedtaget med 55 stemmer for, og 22 imod, 2 var blanke.

Valg: Der blev valgt en ny formand for 2 År og en ny Kasserer for 1 År.

Eventuelt: Klokken var 1.00. Så god nat og tak for i aften.

Sekretæren.

Bestyrelsesmøde den 12.- 3. 1990:

Den fuldtallige bestyrelse bestemmer, at udvælgelsen af haver til præmiering skal ske på sædvanlig måde, dog med den forskel at præmierne uddeles på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsesmøde den 31.- 3. 1990:

Det bestemmes at der bliver

Indkaldt til pligtarbejde den 28.- 4. 1990. Efter en rundtur i kolonien, enedes man om at der manglede noget op imod motorvejen. Efter nogen diskussion nåedes der enighed om at man såede dækafgrøder, imellem de små nøddebuske. (Kællingetand og Hvidkløver).

Bestyrelsesmøde den 16.- 6. 1990:

Bestyrelsen havde hele vinteren læst bøger om fonde. Vi havde en ide om at man kunne oprette en klub i foreningen. Den skulle have en formålsparagraf stillet op, på en sådan måde at vi kunne søge forskellige fonde, om støtte til afholdelse af foredragsrækker på det grønne område. Busture med ekskursioner til steder hvor man kan lære noget på det grønne område. Denne klub, valgte vi at kalde Ryhaven Aktivitetsklub. Det var selvfølgelig frivillig om havefolkene ville være med. Der blev indkaldt til stiftende generalforsamling på Råhavegård den 28.- 5. 1990. Der var mødt en del som var interesseret. Love og Formålsparagraffen blev vedtaget, og der blev valgt en bestyrelse på 5 Mand.

Sankt Hans 1990:

Det blev så den første opgave Aktivitets Klubbens Bestyrelse havde og det klarede de flot.

Kolonien var ud giftfri, folk skulle selv komme med madkurve og drikkevarer. Rosa og børnene lavede som sædvanlig heksen. Båltalen blev holdt af formanden for A. O. F. Skanderborg, Jørgen Søndergård.

Båltalen:

Vi havde på det tidspunkt Tre 25 Års Jubilarer. Det var Tage Simonsen Have nr. 16, Henry Jæger Have nr. 20 og Evan Sejr Have nr. 6. Forbundet havde lavet Æresdiplomer som blev dem overrakt af Ryhaven formand, der ønskede tillykke med de 25 År. Nå tilbage til båltalen. Jørgen Søndergård

startede med at ønske jubilarene tillykke med de 25 År. Derefter takkede han for at han måtte være med på denne festaften. Han udtrykte også et ønske om at det samarbejde som nu skulle i gang mellem de 3 foreninger ville være til glæde for Ryhaven Aktivitetsklub, H/F Ryhaven og A.O.F. Dette samarbejde bestod i at A.O.F. Skulle hjælpe os med at finde foredragsholdere til kurser og foredrag på det grønne område. Der blev selv følgelig lagt vægt på at det skulle være så billigt som muligt.

Brev fra Forbundet:

Kolonihave Forbundet invitere H/F Ryhaven og Ryhaven Aktivitets Klubs Bestyrelser til at besøge forbundskontoret. Man enedes om at H/F Ryhaven formand skulle repræsentere begge foreninger.

Bestyrelsesmøde den 5.- 5. 1991:

Kolonien har siden sidste sommer haft have nr. 44 stående til salg, men der har ikke rigtig været nogle købere. Huset som havde ligget i haven var brændt ned i sommeren 1990.

Efter branden forlod ejeren bare haven og der var ingen der siden så ham i kolonien.

Dengang kolonien anskaffede de 2 containere blev de placeret på følgende pladser, en i indkørslen til Kolonien og nummer to lige ved siden af Grøntprojektes brønd. Resultatet af denne plissering blev at Venezuelas medlemmer begyndte at bruge den container ved brønden og trods gentagne klager til Venezuelas bestyrelse fortsatte denne trafik. Det var også i den periode at Reno syd hævdede priserne for modtagelse af affald betydeligt. Nu havde vi så have nr. 44 som kunne anvendes til affaldsplads. Kasserer og formanden havde fundet ud af at kolonien kunne spare penge ved at inddrage haven i fællesarealet, derved kunne haven bruges som container og fælles komposteringsplads. På denne måde blev containerne lukket inde så udefrakommende ikke kunne benytte den. Der kunne altså spares på antal af containertømmninger. Kompostkasserne som i 1989 blev sat ud ved containerne, havde været flittigt benyttet og her var der også sparet penge. I stedet for disse kasser lavede bestyrelsen en ”pligtarbejdsdag” hvor der blev gravet 2 meter på ca. 50 kvadratmeter beregnet til kompostering. Der blev også lavet kasser til forskelligt affald. Der måtte kun smides brandbart byggeaffald i containerne. Bortset fra at komposten er kommet oven på jorden, ser pladsen i dag faktisk ud, som da den blev startet. Der er dog gået en container til, af slid og rust.

I 1989 og 1990 fandt Bestyrelsen ud af at pligtarbejde, senere blev det ændret til fællesarbejde, styrkede sammenholdet og fællesskabet i havekolonien.

Bestyrelsen beslutter at der skal laves en Plancheudstilling på Kongressen i Århus 13.- 14.

September 1991. Den skal i billeder og tekst vise alt om vores affaldssorteringsprojekt.

Formanden skal med som delegeret. Et bestyrelsesmedlem tager med til at opstille og passe udstillingen. Der blev også solgt pjecer som med skrift og billeder fortalte om projektet. De forsvandt ret hurtigt.

Bestyrelsesmøde den 2.- 10. 1991:

Referat fra Kongressen: Kontingent til forbundet stiger med 20,00 til 120,00 Kr. pr. Medlem. Vedtaget for 3 År.

Der skulle oprettes områdeledelse i Hovedbestyrelses Områderne (for os Århus Amt). Der må kun vælges 1 tillidsrepræsentant pr. Havelod.

Formanden havde fået en henvendelse fra en formand i Ringsted, han nåede ikke at få købt en pjece om vores projekt, men ville gerne have en tilsendt.

Generalforsamling den 25.- 3. 1992:

Årsberetning godkendt.

Regnskab godkendt.

Budget godkendt.

Der indkaldes til Ekstraordinær Generalforsamling den:

22.- 4. 1992 Kl. 19. På Råhavegård.

Ekstraordinær Generalforsamling den 22- 4- 1992:

Punkt 1: Valg af Formand. Ny Formand valgt.

Punkt 2: Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer. 3 helt nye valgt.

Kassereren var ikke på valg. Den afgående formand takkede for et godt samarbejde i tiden der var gået. Han sagde også at hvis den nye bestyrelse fik brug for en hånd ville han meget gerne stødde den, det har han efterfølgende også holdt.

Container Pladsen:

Da pladsen blev startet, havde vi en mand i bestyrelsen som vidste meget om kompostering og affaldssortering. Vi mente at det godt kunne lade sig gøre at holde pladsen åben permanent, hvis denne mand i en månedstid var på pladsen hver dag for at vejlede medlemmerne når de kom med affald. For at han ikke skulle være bundet, kunne han trække på bestyrelsen eller eventuelt et andet medlem af kolonien. Det lykkedes ikke så godt, der var medlemmer som kom med deres trillebør fyldt med en sammenblanding af alt slags affald. Og hvis pladsmanden ikke lige var der, kunne man finde på at vælte hele trillebørens indhold ud i kompostmilen. Der blev nu lavet en klage som uddeltes til alle medlemmer. Så håbede bestyrelsen det ville hjælpe og hvis ikke måtte der indføres åbningstider, altså lås på porten.

Bestyrelsesmøde den 13.- 6. 1992:

Da det ikke rigtig er lykkedes at få containerpladsen til at fungere tilfredsstillende vedtager bestyrelsen. Pladsen lukkes, og der udarbejdes åbningstider som opsættes i Infokasserne.

Åbningstider: Onsdag fra 18 til 20 og Lørdag fra 10 til 13

Sankt Hans: Som sædvanlig.

Bestyrelsesmøde den 4.- 9. 1992:

På grund af 3 haver som var meget misligholdt, og bestyrelsen så sig nødsaget til at opsigte lejemålene i disse,

Bad bestyrelsen forbundet om hjælp. I den anledning blev bestyrelsen opfordret til at lave et forslag til generalforsamlingen 1993 om indføre Forbundets Standart Love og Vedtægter med tilhørende Lejekontrakter. Så ville kolonien stå bedre i fremtidige juridiske sager.

Bestyrelsen besluttede at det råd ville man følge.

Formanden har i samarbejde med kassereren i D.U.I. fået arrangeret et regnskabskursus i Arbejdernes Landsbank i Horsens lørdag den 26. September Kl. 9 til 15.

Kassereren de 2 Revisorer og Formanden tager af sted.

Kurset var gratis banken betalte og vi fik endda kaffe og frokost.

Bestyrelsesmøde 17.- 2. 1993:

Der var indløbet 40 tilmeldinger til Generalforsamlingen den 11.- 3. 1993. Bestyrelsen blev enige om at kassereren skulle indkøbe 100 stk. Smørrebrød og 50 stk. Franskbrød med Ost.

Tilbehør: Kaffe, Øl og Sodavand.

Formanden fremlagde en skrivelse fra forbundet. Der skulle udvælges en haveforening som havde gjort mest for Miljøet og Fællesskabet, og når vi nu så tilbage i tiden: Start af

” Aktivitetsklubben Ryhaven ” og Containerpladsen, blev vi i bestyrelsen enige om at lade vores kompostmand klare dette projekt. Temaet var kompostering, miljø og fællesskab. Det var jo her vi havde lagt vores arbejde de sidste 3 år.

Møde med Forbundsformand Ivan Larsen

2. juli 1993:

Forbundsformanden havde telefonisk meddelt vores formand at nu tog han med toget til Skanderborg, han ville gerne se vores Havekoloni og tale med helst hele bestyrelsen om konkurrencen, ” Årets Kolonihaveforening ”.

Det lykkedes på det korte varsel at samle 3 bestyrelsesmedlemmer: Formanden, kompostmanden, kassereren.

Forbundsformanden ville gerne at vi først gik en tur rundt i kolonien, og slutte af på containerpladsen. Vi fik en vældig ros på denne tur.

Det var denne dag solskin og høj himmel, så da vi vente tilbage til formandens have havde hans kone sørget for noget at spise. Det skal lige indskydes at Forbundsformandens kone var med, det blev en hyggelig eftermiddag.

Vi blev meget overraskede og glade da Forbundsformanden meddelte os at vi var udvalgt til ”Årets Kolonihaveforening”.

Præmien der var 10,000 Kr. Som ville blive Ryhaven overrakt den 7. August 1993 Kl. 15.

På containerpladsen havde vi dengang kun et gammelt hullet drivhus til at opbevare vores værktøj i. Nu foreslog forbundsformanden at skrotte det og investere de 10,000 Kr.

I et nyt hus på pladsen. Han foreslog også at der skulle arrangeres fest ved overrækkelsen af prisen. Forbundet ville klare alt med pressemeddelelser til Aviser og TV 2 Øst Jylland. Nu fik vi travlt i hele havekolonien, der blev indkaldt til møde på Råhavegård.

Fællesmøde på Ryhavegård den 10. Juli 1993:

Formanden bød velkommen til ca. 50 medlemmer der var mødt op, og refererede det væsentligste af mødet med Forbundsformanden.

Dagsorden:

Pkt.1. Årets Kolonihaveforening og hvad det indebære.

Formanden lagde op til at forsamlingen skulle være med til at bestemme hvordan prisoverrækkelsen den 7. August skulle fejres. Ved hjælp fra forsamlingen og bestyrelsen fik man stykket et program sammen.

Der blev også nedsat et byggeudvalg på 11-12 mand. En af disse medlemmer var tømrer, så han blev udnævnt til sjakbajs.

Kassereren efterlyste folk, til sammen med ham at lave et forslag til festdagens forløb. Han kom nu i godt selskab, idet der var 4 damer som godt ville være med til at gøre denne dag festlig.

Pkt.2. Formanden orienterede om forhandlinger som bestyrelsen havde haft med kommunens vejafdeling om vedligeholdelse af koloniens indkørsel og Ryhavegårdvej. Vejafdelingen ville i et prøveår holde vejen for 6000 Kr. Skolen og grøntprojektet benytter jo også vejen, derfor skulle de da også betale hver en 1/3 af de 6000 Kr. Vi skulle så sørge for at flytte parkeringen Fra **Ryhavegårdvej til parkeringspladserne, oven og neden for Vejen.**

Det skulle være sådan at vejfolkene kunne komme til at arbejde på vejen når det passede dem, **Derfor HUSK DET, FOR KOMMUNEN HOLDER STADIG VEJEN.**

Nu var det så nødvendig at lave noget på vejen, som nedsatte farten. Derfor foreslog vejfolkene, bommene og blomsterkummerne ned af vejen, de blev pladderet efter vejfolkenes anvisning. Medlemmerne på vejen var meget glade for at parkeringen var væk fra vejen. Og da bommene og kummerne var sat op, var alle ovenud tilfreds. Der var dengang en hel del børnefamilier på vejen, nu kunne de så være mere rolige når børnene gik på vejen.

Lørdag den 17. Juli 1993:

Den forløbne uge var gået godt, det var jo ferietid og medlemmerne ofrede gerne noget tid på Fællesarbejdet. Der var sket noget på containerpladsen. Huset var oppe i rejsehøjde da vi sluttede arbejdet denne dag. Bestyrelsen blev enige om at der skulle være rejsegilde. Der var indkøbt pølser med tilbehør samt øl og sodavand.

Lørdag den 24. Juli 1993:

Formanden havde i den forløbne uge besøgt tømmerhandlere, farvehandlere, boligforeninger hvor vore Medlemmer bor og sidst men ikke mindst alle supermarkeder i Skanderborg Kommune. Disse besøg gik ud på at tegne sponsorer til festen for Årets Kolonihaveforening. Besøgene indbragte 3000,00 Kr. Og 3 kasser øl. Bestyrelsen havde en ide om at lave en reklameplanche med sponsorernes logoer, derfor udbad formanden sig også firmaernes logo som reklame for dem. Der var sendt indbydelser til forskellige mennesker: Skanderborgs borgmester med frue, formanden for teknisk udvalg også med frue. Forbundsformanden med frue, var jo selvskrævet da det var ham der skulle overrække os den **kæmpestore Check som** stadig hænger i Fælleshuset **på Containerpladsen.** Hovedbestyrelsens næstformand havde også fået indbydelse, der var svaret ja tak til alle indbydelserne.

Den 7. August 1993: ” Årets Kolonihave Forening ”

Det var så Dagen, fælleshuset var færdigt og malingen var tør. Den udskårne plade som hænger på gavlen af fælleshuset lige over vinduet kom et medlem med, han havde i sit arbejdsliv været møbelsnedker og billedskærer. Den blev sat op med et stykke stof over, vi var enige om at borgmesteren skulle afsløre den ved festen.

Program for Dagen:

Kl. 14. Åben Have / Hus.

Kl. 15. Afsløring af pladen på fælleshuset ved borgmesteren og overrækkelse af den store Check ved forbundsformanden.

Kl. 17. Det officielle Program slut.

Kl. 18/30. Fællesspisning på "Råhavegård"

Kl. 20. Bellis Spillemandene spiller op til dans.

Kl. 24. Godnat valsen.

Lige lidt mere fra det Officielle Program:

Skolen og grøntprojektet på Råhavegård kom med en stor kasse kompostorm. Der var også besøg af 3 Sponsorer, der kom forskelligt haveværktøj.

Der blev serveret pølser med brød og tilbehør, samt øl og sodavand.

Bestyrelsesmøde den 25.- 9.1993:

Der havde været et underskud på festen den 7. August som forbundet efter aftale ville betale, det lød på 3.286,41 Kr. Kassereren havde modtaget en check på dette beløb. Der var kommet et brev fra Kommunen som gav grønt lys for at vi forhandle med skolen og grøntprojektet, hvor det nu var lettest at få tilsluttet el nettet til containerpladsen. Vores kompostmand sad ved festen ved siden af borgmesteren og det viste sig at han havde talt godt for dette projekt. Vores daværende kasserer var elektriker, fik af sin mester lov til at foretage denne installation. Tilslutningen blev i grøntprojektet, da der var lettere at komme til et målerskab der.

Bestyrelsesmøde den 16. Februar 1994:

Denne aften blev generalforsamlingens program fastlagt. Dato: D. 21. Marts 1994 Tid Kl. 19. Sted Søtoften 10.

Det blev aftalt at kassereren fik lavet rammer til diplomer og luftfoto til præmieuddelingen. Den forrige formand havde for 3 År siden været en tur i et dragefly over Ryhaven og taget nogle gode foto af kolonien.

Referat af Generalforsamlingen 21. Marts 1994:

Det var en god generalforsamling, med en saglig behandling af alle spørgsmål fra medlemmerne.

Årets Beretning var blevet udsendt sammen med Indbydelsen, Dagsorden og Regnskab.

Et medlem mente ikke haveforeningen havde vejpligt på indkørslen og Ryhavegårdvej, han mente derfor aftalen skulle opsiges så hurtigt som muligt. Formanden svarede at bestyrelsen det forgangne år havde ledt efter papirer om forhandlingerne fra starten i 1966 og til sidst havde man fået kopier fra forbundet. For øvrigt er der et referat fra fællesmødet 10. Juli 1993, hvor alle fik kopier.

Et andet Medlem, for øvrigt aftenens dirigent mente de 1.000,00 Kr. Som vejrvesenet skulle have for at holde vejen i stand, måtte være max. (Se side 33 og 34 Fællesmøde 10. Juli 1993.)

Under behandlingen af Regnskabet blev det påtalt at budgettet var overskredet så stort. Formanden fremhævede at det nybyggede hus på containerpladsen ikke er værdisat, og at værdien mindst svare til underskuddet. Her bad et tidligere bestyrelsesmedlem om ordet, han mente at underskuddet ikke var fremkommet, hvis kolonien ikke var blevet valgt som Årets **Kolonihaveforening**. Han understregede også at Ryhaven medlemmer burde være stolte over at foreningen var blevet udvalgt til

Årets Kolonihaveforening.

Regnskabet kom til afstemning med det resultat at 1 stemte imod og alle øvrige stemte for regnskabet.

Forslag fra Bestyrelsen:(Det gamle klubhus)

Indkøbe Hækplanter (plantet af nyt medlem)

Indlægge vand på grunden.

Sælge hus og udleje grund samlet.

Dette forslag blev vedtaget.

Bestyrelsesmøde 30.– 9. 1995:

Bestyrelsen vil arbejde på at få indført Kolonihaveforbundets Standart **Vedtægter og Leje Kontrakter.**

Der skulle laves et brev til alle medlemmer som forklarede

Hvorfor bestyrelsen ville arbejde for dette.

Vi havde jo været medlem af Århus Kredsen til den 7. – 3. 1990, hvor vi vedtog at melde os ud.

Vi hørte nu under forbundet. Derfor var bestyrelsen indstillet på at vi nu skulle have indført

Forbundets lejekontrakter og vurdering koncept.

Bestyrelsen måtte igennem en ordinær **generalforsamling og 2 Ekstraordinær**

generalforsamlinger, for at få vedtaget konceptet. **Den 26. – 9. 1996 var konceptet vedtaget.**

Generalforsamling 1997:

Denne generalforsamling er desværre faldet ud af protokollen. Det vil sige at det må have været noget med løse blade. Men vi kan huske at der blev valgt ny kasserer.

Bestyrelsesmøde den 28.– 4. 1997:

Den nye kasserer manglede at få kontokort fra Giro/ Bikuben, det havde han lidt kvaler med at få i orden, kan vi huske. Det blev også bestemt at han sammen med sin hustru deltager Kolonihave Forbundes Kongres.

Bestyrelsesmøde den 22. – 5, 1997:

Kassereren havde været til delegeretmøde og gennemgik et referat fra mødet, det havde været lærerigt mente han.

Bustur den 13. Juli 97:

Vi var blevet inviteret til at besøge H/F Skovly Sønderborg.

Det var en flok forventningsfulde medlemmer der samledes i Ryhaven denne morgen. Vejret var godt, solen skinnede fra en skyfri himmel hele dagen. Det var Ove Iversens Turistfart som kørte for os, med ham selv ved rattet og er der nogen der er god til at finde seværdighederne rundt omkring i hele landet og samtidig fortælle om stederne, så er det Ove.

H/F Skovlys Formand bød os velkommen og vi bænket i Koloniens Klubhus. Han fortalte os om kolonien, og tog os med på rundtur, det var jo ferietid så der var mange havefolk i haverne, derfor blev det mange steder til en snak over hækken, det var vældig hyggeligt. Efter denne rundvisning og snak var det tid til at komme videre. Vi skulle nu videre syd på, nemlig ned over grænsen til Otto Duborg hvor folk forsynede sig som man nu gjorde dengang. Vi fik også noget at spise og drikke. Vi skulle jo også have noget med hjem og det var slet ikke så lidt, bagagerummet var da helt fyldt

op. I tolden blev der bare spurgt om nogen havde noget at fortolde, og det var der ikke. På turen hjem var alle enige om at det havde været en rigtig god dag med solskin og høj himmel.

Generalforsamling den 19. Marts 1998:

Der var få medlemmer som ikke rigtig havde forstået, at der kun måtte parkeres, på de pladser som var markeret med P. **Skilte.** Det dækkede på dette tidspunkt kun de P. Pladser i indkørslen til kolonien. Vejen nederst i kolonien fra hjørnet af Ryhavegårdvej ned til Porrevej, lå på dette tidspunkt imellem haverne og grøntprojektet Ryhavegårds brønd, og parkeringen foregik ned mod Grøntprojektet.

Der havde på et tidspunkt været en brand i Have nr. 84 hvor brandvæsenet fik væltet hækken på hjørnet i Have Nr. 75.

Efter dette uheld havde vi besøg af brandinspektøren som besigtigede skaden. Han anbefalede os at få vejen ført igennem på den anden side af brønden, altså der hvor den ligger i dag. Efter en forhandling med kommunen, gik vejvæsenet i gang med dette arbejde. Under arbejdet opdagede man at der var et blødt sted ved brønden, derfor måtte vejvæsenet stive af med stålplader. Det bedste ved dette var at det ikke kostede ”Ryhaven” noget. Det så medlemmerne meget på dengang.

Bestyrelsesmøde 24. – 6. 1998:

Bestyrelsen havde i længere tid debatteret at det ville være en god ide at bestyrelses suppleanterne deltog i bestyrelses møderne. På den måde kunne de være orienteret om hvad der foregår i foreningen. De skulle selvfølgelig ikke have stemmeret. Så ville de være klædt godt på, hvis de blev indkaldt ved frafald i bestyrelsen. Det blev enstemmig vedtaget.

Bestyrelsesmøde 16.- 10. 1998:

Formanden reddegjorde for vejvæsenets arbejde med at flytte vejbanen nederst i kolonien og meddelte at arbejdet nu var færdigt. Bestyrelsen godkendte enstemmigt arbejdet.

Generalforsamling 25.- 2. 1999:

Beretning godkendt, regnskab godkendt. Ny kasserer valgt.

Bestyrelsesmøde 10.- 3. 1999:

Fællesarbejdsdage: 10.-4., 8.-5, 29.-5, 19.-6, 14.-8 og 18.-9.

Leje af Råhavegård (Tilskud til Lejrskole) sættes op fra 500,00 kr. Til 800,00 kr.

Bestyrelsesmøde 7.- 4. 1999:

Formanden indkøber kaffe, vand, øl, pålæg, ost, smør, brød, mælk m. m. Til fællesarbejdsdagen. Han sørger også for at der er søm og skruer. Der er indkøbt maling.

Bestyrelsesmøde 5.- 5. 1999:

Torsdag den 3. Juni ville der blive arrangeret fællesspisning.

Der vil denne dag også komme en Konsulent fra Gaia Solar A/S og demonstrerer solenergi, solceller og hvad dertil høre.

Sedler vedrørende Fællesspisning sat op. Sct. Hans og Fællesspisning ude eller inde, alt efter Vejret.

” Varige ” Have Kolonier:

Miljøministeriet med Miljøminister Svend Auken i spidsen havde i nogle år arbejdet på at få Havekolonierne fredet.

Da haveforeningen ” Ryhaven ” er ejet af direktoratet for Fødevarerhverv, fik Bestyrelsen meddelelse om at fra 1. Nov. 1999 var ” Ryhaven ” varig Havekoloni, det vil sige fredet.

Haveforeningen ” Wenezuela ” som jo ejes af Skanderborg Kommune, fik også meddelelse om at deres koloni ved Korsvejen også er varig.

Her slutter vores beretning om ”**Ryhavens**” historie.

Tage Hammerum har ca. 8 år, fra 1991 til 2000, været formand og brændt for ”sin forening”, også årene efter tænkt på dens ve og vel.

Jeg kørte nogle få år med fællesspisning ca. en gang om måneden i sommerperioden på Ryhavegård og der var godt besøgt.

Forhistorien om kolonihavernes start har vi læst om i Fagforeningen "SIDs" jubilæumsbog: ”Morten, sammen har vi klaret der! ” der udkom i 1993 og skrevet af Peter Abildgaard.

Vi har også fået lov at læse de gamle protokoller igennem og funder det vi syntes var der væsentligste.

Efterfølgende er der jo gået mane år og der er sket en del i vores ”lille” forening.

Tage og Lene Hammerum.

